

## Flessenpost in de IJssel leidt tot roman 'De IJsselbrief'

EPE- Op 4 juni presenteert auteur Bertina Mulder bij het Pillows Boutique Hotel aan de IJssel in Deventer haar nieuwste boek 'De IJsselbrief', een roman met een filosofische ondertoon. Net als bij haar misdaadroman 'De Veluwe verdwijning' heeft ook dit verhaal een regionaal tintje: het is geïnspireerd op de flessenpost die veerman Georg Keibler vanaf het Deventer pontje uit de IJssel viste. De wijnfles bevatte een Engelstalige brief, ondertekend door Mandy. Er stond geen adres op, of andere informatie over de vrouw. Ze leek te worstelen met haar bestaan, door zinnen als: We are destroyed and then we rebuild. That's human nature, right?. Mulder vertelt hierover: "In dagblad de Stentor stond een artikel over de vondst, met daarboven de vraag: 'Wie is Mandy?' Ik werd nieuwsgierig. Wie was de vrouw achter de filosofische zinnen? Waarom schreef ze in het Engels en waarom stond er geen adres op, zoals gebruikelijk is bij flessenpost? Ik maakte een afspraak met veerman Keibler. Ondanks het krantenartikel had Mandy zich nooit bij hem gemeld, waardoor ze voor ons beiden een blanco



pagina bleef. Ik vroeg hem ook hoe hij de fles te pakken had gekregen. Want je zou verwachten dat flessenpost met de stroom mee zou dobberen, haaks op het pontje. Zijn antwoord verwerkte ik in het eerste hoofdstuk.

Georg, die in mijn verhaal trouwens Werner Soeteman heet, mailde me ook zijn foto's van de fles en de brief; deze staan nu op mijn website. Later sprak ik nog met een filosoof uit Deventer. Zij hielp mij Mandy's zinnen te analyseren en stuurde me links naar artikelen en boeken over filosofie, voor mijn research." In 'De IJsselbrief' combineert Mulder de feiten met fictie en vult ze de blanco pagina's in. Je maakt kennis met de gepensioneerde filosoof Mandy en haar dilemma. Een van de vragen die de vrouw zich stelt, is: 'Ik denk, dus ik ben'. Een uitspraak van Descartes. Maar wat als je denken door dementie wordt aangetast, wie ben je dan nog?. Je leert Mandy steeds beter kennen en leeft met haar mee. De boekpresentatie vindt plaats met medewerking van Uitgeverij Neckar uit Noordwijkerhout

en Boekhandel Broekhuis uit Deventer. De boekpresentatie is van 13.30- 15.30 uur, het officiële gedeelte begint om 14.00 uur. De datum en locatie van dit evenement zijn niet toevallig gekozen, want precies vier jaar daarvoor, op 4 juni 2019, viste de veerman de fles voor Hotel aan de IJssel uit de rivier. Schipper Georg Keibler zal er ook zijn, hij neemt het eerste exemplaar van Bertina's roman in ontvangst. Toegang is gratis, aanmelden kan via [info@bertinamulder.nl](mailto:info@bertinamulder.nl) o.v.v. het aantal personen.

Wie niet aanwezig kan zijn bij de boekpresentatie, kan ook op 8 juni naar Boekhandel Broekhuis in Deventer gaan. Daar wordt Bertina Mulder van 19.30 tot 21.00 uur geïnterviewd door Veronique Janssen van het boekenblog 'Veroniques Boekenhoekje'. De auteur zal hier ook haar nieuwe roman signeren. Aanmelden voor deze activiteit kan via [deventer@boekhandelbroekhuis.nl](mailto:deventer@boekhandelbroekhuis.nl). 'De IJsselbrief' kost 20 euro en is nu al te reserveren. Meer informatie: [uitgeverijneckar.nl](http://uitgeverijneckar.nl), [boekhandelbroekhuis.nl](http://boekhandelbroekhuis.nl) en [bertinamulder.nl](http://bertinamulder.nl).